

י"ב כסלו תשע"ח  
30 נובמבר 2017  
מש-2017 ש-0413

גננות, גננים, סייעות וצוותי חינוך יקרים,

יום המורה הוא הזדמנות חגיגית להזכיר לכל אחד ואחת מכם את מהות היותנו מורי הדרך של דור העתיד. האתגר שעומד בפניכם הוא אחד המשמעותיים ביותר. אתם אלה שמקבלים לזרועותיכם את הילדים הרכים בטבילת האש הראשונה שלהם בעולם החינוך. אתם אלה שעוטפים אותם, מציידים אותם במפתחות לחיים ומאירים את עיניהם הנפקחות בסקרנות ראשונית. אתם אלה שמשקים את צימאונם במילים, בדימויים ובתגובות - שכל אחת מהן יכולה להפוך למכוננת ומעצבת לעוד שנים רבות.

בראשון לציון ממוקם נושא החינוך בראש סדר העדיפויות, והוא מתחיל מבראשית, מגן הילדים. בשנים האחרונות השקענו תקציבים משמעותיים בשדרוג חצרות הגנים. התחלנו בפרויקט החלפת החול במשטחים ירוקים, עמלנו על גילוי עולם המחשב והאינטרנט, על תגבור שפתי ועל הוספת סייעות.

אבל דבר מכל זה לא היה נושא פרי, ללא ההשקעה, האכפתיות והמסירות שלכם, צוותי ההוראה. יום המורה הוא הזדמנות מצוינת להודות לכם על עשייה נפלאה וחשובה במקום הכי חשוב. במקום שבו הכל מתחיל. במקום שממנו ייצאו ילדי העתיד שלנו אל החיים כבני אדם ערכיים ויצירתיים, שיפרשו כנפיים וימריאו מעלה.

החינוך הוא דו צדדי. אנחנו מלמדים ולומדים כל הזמן, מפתחים ומתפתחים, נותנים ומקבלים בחזרה, ותוך כדי הופך המקצוע לשליחות. כי מעבר לדאגה לרווחת הילדים, לביטחונם, להשתלבותם ולפיתוח יכולותיהם, בכם גם טמון הכוח לעצב את דמותם ולשנות את פני החברה.

עיריית ראשון לציון תמשיך להשקיע בחינוך, לטפח את גני הילדים ולאפשר לכל ילד בעיר לזכות בחינוך הטוב והמתקדם ביותר. בכם, צוותי החינוך, אני רואה את השותפים לדרך בקידומם של כל אחד ואחת מהם.

ביום המורה, כמו בכל יום מימות השנה, אני רוצה להודות לכם בשמי, בשם מינהל החינוך ובשם ההורים והילדים על עבודתכם המקצועית, לאחל לכם שתהיו מוקפים תמיד ברוח של התלהבות, סיפוק ויצירה, ושנמשיך לצעוד יחדיו במשעול החשוב מכל – כמחנכים, כמנהיגים, כתושבי העיר וכאזרחי המדינה.

שלכם,

דב צור  
ראש העירייה